

Μάρτιος 2017



# αύρατη πόλη

έντυπο δρόμου για τη διάδοση της εξέγερσης

# ΑΙΓΑΙΟΝ ΤΟ ΔΙΑ



Τι μπορεί να γυρεύει κανείς στη σημειερινή αδιάφορη, ξεπεσμένη καθημερινότητα; Ποια ψυχή μπορεί να νιώσει ζωντανή; Αόρατοι απ' το μεγάλο πανοπτικό, τ' όνομά μας δεν καταγράφεται στις αιτέντες των λογικών. Είμαστε επικίνδυνοι, γιατί έχουμε την ικανότητα να πολλαπλασιάζουμε τον κίνδυνο. Είμαστε υποκινητές καταστάσεων. Και στάσεων, αν βρεθούν οι στασιαστές. Σπέρνοντας επικίνδυνες ιδέες. Έχουμε μετετίσει τον εγκέφαλο του «κοινού νου», του «μέσου ανθρώπου» που κατασκευάζει και χρησιμοποιεί την εξουσία σαν μονάδα μέτρησης. Που στόχο του έχει την ισοβιότητα του χρυσού κλουβιού και την ασφάλεια του υπάκουου νεροκούβαθητή.

Δεν μας αρέσει ο μέσος αυτός χαρακτήρας γιατί θυμίζει το μπδέν, το μπ ον, με όλες τις ιδιότητες και τις συστημικές χρήσεις που του φοράει η ισχύς. Δε νιώθει άλλη γεύση απ' αυτή του γρήγορου φαγητού. Δε νιώθει άλλη αφή απ' αυτή του χαρτονομίσματος. Μας θυμίζει τον μίζερο γελωτοποιό των παλιών βασιλιάδων που διασκέδαζε με απδίες τους άλλους για να γητώσει τη ζωή του. Λάθος ανέκδοτο, κεφάλι τέλος. Έισι κι ο σημειρινός μακάριος κάτοικος των νεκροπόλεων. Αρνείται να δεχτεί τη μοίρα του, την κοινή μας επικεφαλίδα, και νομίζει ότι ζει, όμοια διακοσμητικός πλάι στο φυτό της πλούσιας βεράντας του ή καθισμένος στο μπαρ ενός αχυρομάγαζου.

Μας αρέσουν εκείνοι που ξεφεύγουν απ' την επιβεβλημένη μετριότητα, είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω. Προς οποιαδήποτε κατεύθυνση έχω από την άγρια απάθεια, που αποκλείει κάθε έννοια δημιουργίας. Οι δημιουργοί αυτού του κόσμου, οι τρεποί κι ονειροπόλοι, οι στασιαστές, είναι μετρημένοι στα δάχτυλα. Άλλά είναι πραγματικά ογκώδεις. Έχουν ανάστημα Ανθρώπου. Μας αρέσουν. Αγωνιούν για τον εαυτό τους, δημιουργούν ως κοινωνικά όντα, επαναστατούν για την αδικία. Ξέρουν ότι οι κοινωνίες τους αντιπαθούν - ή μίπως τους φθονούν. Όμως το αύριο αυτού του βαρεμένου πλανήτη στηρίζεται στις πλάτες των δημιουργών. Εκείνων που χαράζουν με το λόγο και την πράξη τους κι όχι εκείνων που γηλείφουν ό, τι βγαίνει απ' τη χαραγματιά, παθεύοντας μάταια να περιορίσουν την εκρηκτική ροή του κόσμου.

Αυτές οι πόλεις γύρω μας, είναι γεμάτες από ξέψυχα στερεότυπα, γι' αυτό κι οι ίδιες πεθαίνουν, παίρνοντας μαζί τους τον λόγο και την Τέχνη. Οι μικρές σπίθες ζωής, οι εραστές του δρόμου, της νύχτας και του έρωτα, κρύβονται επιμελώς σε σημεία απ' όπου δύσκολα φαίνονται και την κατάλληλη στιγμή ανάβουν, χτυπάνε, ανασαίνουν, χαράζουν, ζουν. Τότε η καρδιά της πόλης ξαναπαίρνει μπροστά, οι φλέβες πάλλονται, τα βλέφαρα ανοίγουν και ξαναβλέπουν το Φως. Εκείνο το Φως που



ξεσκεπάζει τις αδικίες των μέτριων και τις κτηνωδίες της εξουσίας τους. Εκείνων που μετράνε το νερό και τον ουρανό, που μπολίζουν τους κήπους της ισχύος και του καθίκοντος, πλάθοντας ανόπτα κουκούλια δύναται πολλιτισμού από τρόμο, προσδοκώντας επέλαση και έπειγχο.

Όποιος καταλαβαίνει αυτά που ήλεμε ας έρθει μαζί μας στο μεγάλο γηλένι. Η κορύφωσή του είναι κάθε στιγμή. Κάθε αναθεματισμένη στιγμή που θα γκρεμίσει όλα όσα ξέρουμε ως αποδοχές. Τίποτα δεν θα απλάξει αν δεν τοποθίσουμε να απλάξουμε. Όσοι νιώθουν την κάθε στιγμή τους σα γιορτή, θα στήσουν κάθε νύχτα σαν να' vai η πελευταία. Κάθε νύχτα σαν να μνη ξημερώσει ξανά. Οι άλλοι, οι εραστές της οθόνης, ας κάνουν ότι νομίζουν. Άρκει να μη μας ενοχλήσουν γιατί δεν ανίκουμε στη φάρα τους. Μεγαλώσαμε κάπως απλιώς, πιο έτσι, πιο δεν ξέρω πώς, πιο κατά κει. Ζούμε απλιώς. Είναι αυτή η περίεργη διαφορετικότητα που δίνει γηλύκα στην ανάσα μας. Που μας κάνει να φτιύνουμε ό,τι δε μας αρέσει ή να πονάμε με ό,τι απλοθινά πονάει.

Είμαστε εκείνοι που δεν αναγκάζουν κανέναν να κάνει το σταυρό του για να συγχωρεθεί από τα αίσχη ώστε να μπορεί επεύθερα να τα διαπράξει εκ νέου. Είμαστε οι επεύθεροι σκοπευτές του έρωτα που δίνουν ρόλο και στον σκύπο και στην σαύρα. Είμαστε οι Ινδιάνοι κι οι Αφρικανοί την ίδια στιγμή. Είμαστε οι μανιακοί του ταξιδιού απλά κι οι εραστές της ρομαντικής απραξίας. Απλές κουράδες είμαστε, που θα χαθούν όταν τραβηγκτεί το καζανάκι της ζωής. Ελάτε να αναρχίσουμε το ακατόρθωτο ανέβασμα στο άγιο όρος της επευθερίας. Χωρίς παπάδες κι αφεντάδες. Ελάτε να σκίσουμε τα δίχτυα της απάθειας. Να κάνουμε κατάληψη στο θρόνο του διαβόλου διώχνοντάς τον μια για πάντα.

Γλεντίστε τώρα γιατί αύριο μπορεί να μην υπάρχει χώμα για να πατηθεί. Κι αν υπάρχει θα είναι γεμάτο πτώματα... Όχι, δεν είμαστε "κάποιοι". Είμαστε οι πάνω απ' όλα επεύθεροι.

Βέροια, Γη, Γαλαξίας

# Οι κυβερνήστες...

Ανίκουν  
σε εταιρίες,  
ελέγχονται από  
ψυχοπαθείς, ψεύδονται,  
για μια φανταστική  
οικονομία βασισμένη στο  
χρέος, τροφοδοτούνται από  
πολέμους, καταστρέφουν  
οικοσυστήματα, δηλητηριάζουν  
την τροφή και το νερό,  
μειώνουν την εκπαίδευση,  
αυξάνουν τις φυλακές,  
χειραγωγούν τα μέσα  
ενημερώσης, κατάσχουν σπίτια,  
απαγορεύουν την χρήση  
επεύθερης ενέργειας,  
μας κάνουν  
να παθεύουμε,  
πεινασμένοι,

ντροπιασμένοι,  
σκοτώνοντας τον  
κόσμο  
κι όμως συνεχίζεις να  
παραμένεις σιωπηλός,  
ακολουθώντας μια παθολογική  
κουλτούρα,  
να πληρώνεις φόρους, να  
ψυφίζεις  
και να εμπιστεύεσαι την  
κυβέρνηση;  
Τα όρια των τυράννων  
καθορίζονται από τις αντοχές  
εκείνων τους οποίους  
καταπιέζουν.

# ΑΠΤΟ ΤΗ ΒÍΒΛΟ ΤΩΝ ΗΔΟΝΩΝ

...ΑΝ Ο ΕΡΩΤΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΥΦΛΟΣ, ο πόγος είναι ότι δεν βλέπει τίποτα με τα μάτια της εξουσίας. Μην ελπίζετε να κρίνει και να κυβερνήσει, γιατί αγνοεί την ανταθλητική σχέση. Αρκείται στον εαυτό του. Όντας το κέρας της Αμάλθειας της σεξουαλικότητας, εκφράζει καλύτερα απ' οιδήποτε άλλο στον κόσμο του ευνουχισμού τη

Θέληση για zωή και την υπέροχη αγριάδα της.

ΑΝ, ΠΑΝΤΩΣ, ΟΙ ΕΡΑΣΤΕΣ ΠΟΥ ΧΤΕΣ ΛΑΤΡΕΥΟΝΤΑΝ, χωρίζουν ξαφνικά μέσα στο μίσος και στην περιφρόνηση, η αιτία δεν βρίσκεται σε κάποιον αγαπηθώτο νόμο της παρακμής, σε κάποια αδυσώπητη μοίρα της κούνρασης. Προέρχεται από τη μέγγευη των ανταθλητών, που μαραγνεί τα πάθη, σβήνει τις φλόγες της καρδιάς,

πνίγει τις παρορμήσεις.

ΑΝΤΙ ΝΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΑΠΛΗΣΤΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΝΤΑ μέχρι την εσχατιά του κορεσμού, να που οι εραστές επικαθούνται το καθίκον, αγαπούνται αποδείξεις, αναζητούν μια παραγωγικότητα της στοργής. Επιβάλλονται νόρμες συνοδευόμενες από την απάτηση της αυτορής τήρησή τους, δεν γίνεται πια ανεκτή η απερίσκεψη ή θήρη, η αδεξιότητα, το ανάρμοστο, η φαντασιοκοπία, τα πάγια αποτελούν αφορμή επιπλήξεων και κυρώσεων. Επειδή τους ήξεπει η θέληση να δημιουργήσουν την απλαγή όπου θα ξαναθρεθούν, δανείζονται τα δεκανίκια της κοινωνίας που τους ακρωτηριάζει από τη γενναιοδωρία τους.

Η ΨΥΧΡΗ ΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΙΩΧΝΕΙ ΤΗΝ ΤΡΕΛΑ της αφθογάστης και έρχεται



να κάνει αποθογισμό των πραγμάτων. Έφτασαν οι ύπουλοι καιροί του να ζητάς και να δίνεις πλογαριασμό, των υποχρεώσεων που πληρώνουν εντόκως τα αναγνωριζόμενα δικαιώματα, των φιλιών έναντι φιλιών που προαναγγέλλουν το "μία σου και μία μου" του απελπισμένου γοντρου.

**ΜΕ ΤΟ ΝΑ ΙΔΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ Ο ΕΝΑΣ ΤΟΝ ΆΛΛΟ,** με το να μετράνε την αμοιβαία στοργή, ο καθένας καταπήγει να πειστεί ότι τα προτερήματα του απλού ήταν προϊόν της φαντασίας, ότι η γενναιοδωρία δεν ανταμείβεται όπως πρέπει κι ότι η έλξη δεν ήταν καθόλου δικαιολογημένη.

**Ο ΕΡΩΤΑΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΕΤΑΙ** ότι εκχωρήθηκε σε αφερέγγυο οφειλέτη, οι απογοπιεύσεις συντάσσουν ένα πιστοποιητικό χρεωκοπίας, το πάθος καταπήγει στη μικροπρέπεια, η στοργή στο παζάρεμα, η φιλία στη συκοφάντηση...

**ΠΩΣ ΝΑ ΖΗΣΟΥΜΕ Σ' ΕΝΑΝ ΚΟΣΜΟ** όπου τα πάντα πληρώνονται; Τι λίγες αποθαύσεις που σας απέμειναν να προσφέρετε στους άλλους και στον εαυτό σας, έχετε βαθύτερες ανταπλάξεις, να τις πλογαριάσετε, να τις συγίσετε, να ορίσετε ισοτιμίες.

**ΤΟ ΝΑ ΠΙΝΟΥΜΕ ΜΕ ΑΚΟΡΕΣΤΗ ΔΙΨΑ** από το ποτήρι της ζωής είναι η καλύτερη εγγύηση ότι δεν θα σιερέψει ποτέ. Αυτό το ξέρουν τα παιδιά, που παίρνουν τα πάντα για να τα προσφέρουν στην τύχη. Η αισθησιακή αφθονία ζωογονεί τις τοπιογραφίες τους πριν η οικονομική επιταγή αρχίσει την αντίστροφη μέτρηση του βιώματος. Πριν μάθουν την ανταποδοτικότητα, πριν μυηθούν στο να αξίζουν ένα δώρο, να απαιτούν τα οφειλόμενα, να ανταμείβουν για ένα κέρδος, να τιμωρούν για μια υποτίμηση, να ευχαριστούν εκείνους που τους αφαιρούν ένα πρόσωπο τα θέληγτρα μιας ύπαρξης δίχως ανταπλαγμα.





ΤΟ ΙΔΙΟ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΘΙΑΣΜΕΝΟΥΣ, αυτά τα παιδιά που ξανα-ανακαλύφθηκαν μέσα στον εαυτό τους. Οι εραστές δίνουν τα πάντα και παίρνουν τα πάντα ανεπιφύλακτα. Σαν να συναγωνίζονται ποιος θα προσφέρει τα περισσότερα, δίχως να ζητά τίποτα σε ανταπόδοση. Κι αυτό δεν παύει να δίνει περισσότερη δύναμη στον έρωτα, που αντλεί νέες αποθανάσεις ακόμα κι από τις ατονίες του και τις εξαντλήσεις του.

# του Ραούλ Βανεγκέμ

ΑΝ Η ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ μου προσφέρει τον έρωτά σου και σου προσφέρει τον δικό μου, μην υποβιβάζεις την αρμονία των επιθυμιών μας σε ανταπόδοση... [Πρέπει να ζητώ ανταπόδοση] για να αγαπήσω; Τόσο λίγο αγαπώ τον εαυτό μου; Όποιος δεν είναι γεμάτος από τις δικές του επιθυμίες δεν μπορεί να δώσει τίποτα. Όποιος βαδίζει στον δρόμο του δούναι και λαβείν, προχωρά σιγά σιγά προς την ανία, την κούραση και τον θάνατο...

ΟΠΟΙΟΣ ΞΕΡΕΙ ΝΑ ΑΦΟΥΓΚΡΑΖΕΤΑΙ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΑΥΣΗ, αγνοεί πατρίδες και σύνορα, αφέντες και δούλους, κέρδος και ζημία. Η σεξουαλική πληθώρα είναι αυτάρκης, έχει στον χώρο της και στον χρόνο της αρκετή τόλμη για να συντρίψει ό,τι την εμποδίζει...

# ΕΙΣΕΙΣ οι πρόσφυγες

Υπάρχουν δύο διαφορετικοί δρόμοι να αντιμετωπιστεί η πραγματικότητα: Ή να προσεγγιστεί με κάποιο μέσο προσωπικό ή να μας προσεγγίσει με κάποιο μέσο ισοπεδωτικό. Αυτή η μοναδική, αχαρτογράφητη, προσωπική σάσισ ζωής είναι και η προσδοκία μας.

Η κοινωνία που θα συμφιλιώνεται με το διαφορετικό αυτή να το εξοστρακίζει, που θα το διακρίνει ως άλλη πινακή της κι όχι ως εξόγκωμα και πληγή, είναι αυτή που θα μπορεί να αναπαράγει πολίτισμό κι όχι αναθέματα.

Οι δημιουργικοί που κρατάνε αναμμένη τη φλόγα της ποικιλότητας αντί της ανίσας, της αναστάτωσης απέναντι στην τελμάτωση, της δράσης αντί της αποχαύνωσης, της περιέργειας απέναντι στην δογματική σιγουριά, είναι αυτοί που έχουν αναπλάψει την εξέπληξη της σκέψης και της πράξης. Πιο πρακτικά, την αρχή μιας κοινωνίας δικαιοτερης.

Όλοι ούσοι έχουν χαρακτηριστεί διαφορετικοί, είτε για το χρώμα του δέρματος, είτε των θρησκευτικών και πολιτικών πεποιθήσεων τους, είτε ακόμη και αυτών των σεξουαλικών προτιμήσεων τους, έχουν γευτεί το κόστος αυτής της επιλογής. Είναι οι πρώτοι μαχόμενοι της κοινωνικής επευθερίας ξέροντας ότι ο αγώνας είναι καταρχήν προσωπικός.

Είναι οι “τρελοί ποιηματέστες”, μιας ζωής έντονης, διαφορετικής και ασυμβίβαστης που έχουν την πεποίθηση ότι υπάρχουν οι προσωπικοί παράδεισοι αν και αντικρίζουν όλο και πιο εξεπληγμένες κοινότητες.

«Οι μετακινήσεις πληθυσμών και οι χαροί ανθρώπων είναι η «απαραίτητη» προϋπόθεση για να συνεχίζει να επιβιώνει αυτή η καταστροφική λογική της αδιφάγου ανάπτυξης, προϊόν βέβαια ιδεολογίας των λίγων. Το τέρας της αποκάλυψης, που πέραεται τεχνοφασιστική ανάπτυξη, χρειάζεται να καταπίνει ανθρώπους για να συνεχίσει να κυριαρχεί.»

Οι εξουσιαστές, στο όνομα της πιθικής τους που εξυπηρετεί την καταπίεση, μεταχειρίζονται ανθρώπους ως πληγές, στο όνομα του δικαίου τους σκοτώνουν, στο όνομα του σωφρονισμού τους φυλακίζουν, στο όνομα των φόβων τους εξοντώνουν, στο όνομα της δειλίας τους αγανακτούν και περιορίζουν και στο όνομα της ανεργίας τους περιθωριοποιούν.

Αν μη τι άλλο αυτός ο τόπος έχει μια μεγάλη ιστορία σε μετανάστες και μάλιστα σε πολύ χειρότερες εποχές ρατσισμού και



φτώχιας. Είναι τραγελαφικό τα παιδιά μεταναστών κάθε μορφής (ας μην ξεννάμε τα ξερονήσια που πέθαιναν Μικρασιάτες και Πόντιοι ή την κατά κεφαλή πώληση εργατών στις τωρινές υπερδυνάμεις ή ακόμη τους νικητές της εθνικής αντίστασης που για ένα κομμάτι ψωμί κτίζανε τα σπίτια των κατακτητών τους) να μην ανέχονται κάποιους καινούργιους οικονομικούς ή πολιτικούς μετανάστες. Άλλωστε από αυτόν τον τόπο έχουν περάσει Γαλάτες, Βησιγότθοι, Καταλανοί, Φράγκοι, Ενετοί, Τούρκοι, Μικρασιάτες, Πόντιοι, Σλάβοι και Αρβανίτες. Όλοι με την δική τους ιδιομορφία και τη δική τους δυναμική. Η Ελλάδα είχε πάντα μια μεγάλη “αγκαλιά” στην οποία χωρούσαν ποπλίοι λιαρί, με αποτέλεσμα να αφομοιωθούν και να μπορούν να πειτουργήσουν όλοι μαζί.

Ποιος τόπος απήθεια ανήκει σε μια φυλή και αυτή μπορεί να κατέχει τα διαπιστευτήρια της πλέον “καθάριας”; Από που κερδίζει το δικαίωμα της ιδιοκτησίας του τόπου μια φυλή; Ή μήπως συμφωνείτε ότι το φεγγάρι ανήκει στους Αμερικανούς αφού αυτόι μπήσανε πρώτοι ένα παλουκάκι πάνω του; Ποια φυλή δεν χρησιμοποιεί την πληθυσμιακή της δύναμη ή ακόμη και την επιρροή της στα κέντρα εξουσίας για να εκμεταλλευτεί τους επόμενους συγκατοίκους της;

Το μικρότιο της εξουσίας είναι μεταναστευτικό και αναπαράγεται από τους νηεμόνες μέχρι και τον τελευταίο μοιραίο που δεν έχει ούτε μια μοίρα να πιστέψει. Από τους καταφρονημένους μέχρι ότου να υπάρξει κάποιος πιο καταφρονημένος. Η

ματαιοδοσία της εκάστοτε φυλής εξαργυρώνεται στο να την υπηρετεί ως κατώτερη η εκάστοτε μειονότητα.

Είναι απίστευτο πόσο βαθιά μέσα στον καθένα βρίσκεται αυτό το δηλητήριο ότι "αυτοί φτιάνε για τη δυστυχία μας" είτε ότι "Θα μας κλέψουν την ευτυχία μας". Στην πρώτη ευκαιρία ή ακόμη κι ύστερα από μια τραγωδία το συναίσθημα της αντιπάθειας γενικεύεται και το κοινωνικό φρόνημα παραδίδει σε κάποια εξουσία το δικαίωμα να εκσφενδονίσει τα πυρά της. Άπαραίτητη και η όπλη φιλοποιία περί

το δικαίωμα να καταδιώκετε ή ακόμη και να δυσφημείτε άλλους ανθρώπους; Η μήπως ξεχάσατε το πόσο δύσκολη ήταν η ενσωμάτωση στους καινούργιους τόπους, που ακόμη και ίώρα υφίσταται ο ρατσισμός, αν δεν είσαι αγγλοσαξονικής καταγωγής; Η μήπως νομίζετε ότι αν γίνει βιολογική (DNA) εξέταση, οι διάφοροι «Περίανδροι» θα έχουν 12 γενεές προγόνους στο Κορακοχώρι Κορινθίας.

Για πολλούς επιστημονικούς κύκλους ο ρατσισμός θεωρείται μείζον ψυχιατρικό ζήτημα και θεωρείται υπαρκτή ασθένεια. Όπου ο

Γερμανία του 20ου αιώνα, χρησιμοποίησαν αυτή την εθνική δίψα για τις επεκτατικές τους βιλέψεις. Το ίδιο έκανε ο ρωσικός, ο τούρκικος ή ο ελληνικός ιμπεριαλισμός. Το έθνος έχει αδρανοποιηθεί σε όσες χώρες έχουν θεσμικά τελειοποιήσει το κράτος τους κι αυτό με τη σειρά του έδωσε τη σκυτάλη στους οργανισμούς οι οποίοι δεν είναι έθνος, δεν είναι κράτος. Οι πλεκτρονικοί πόλεμοι που δεν χρειάζονται ιδιαίτερους στρατιώtes παρά μόνο εξειδικευμένους επαγγελματίες, όπως και η μπλανοποιημένη πλεκτρονική παραγωγή που δεν απαιτεί ανθρώπινα χέρια φανερώνουν ότι τον θεσμό «έθνος» των χρησιμοποιούν όσοι δεν έχουν τα μέσα. Δεν υπήρχαν έθνον παρά μόνον όσο χρειαζόταν να υπερασπιστούν οι ανθρώποι τα συμφέροντα των αφεντάδων τους.

Μετανάστες οικονομικοί ή πολιτικοί, θα υπάρχουν πάντα, όσο ακόμη κάποιοι μετρούν τους ανθρώπους τους σαν περιουσιακό στοιχείο.

Πιστεύοντας στο Διεθνισμό απλά όχι στη τάντη στο κουπιούρας, ιδεών και γενικότερης χειραφέτησης της κάθε προσωπικότητας υπενθυμίζουμε: «ΜΗ ΣΚΟΤΩΝΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ» ξεκινώντας από τον εαυτό μας.

Ακολουθεί κατάλογος από εγκλήματα που έπραξαν οι διωκτικές αρχές προστασίας της ασυδοσίας και του ρατσισμού. Ο κατάλογος δεν είναι ενημερωμένος κυρίως από δοιοφονίες μεταναστών που έγιναν στα σύνορα, αλλά τα συμπεράσματα είναι εύλογα. Βασική παράμετρος είναι ότι δεν έχει τιμωρηθεί κανένας για όλους αυτούς τους θανάτους. Αυτή είναι η δημοκρατία τους, αυτή και η ντροπή τους.

-20/1/1996, σε «σκούπα» στη Σκάλα Ωρωπού, ο αστυνόμος Διονύσης Καρακαϊδός σκοτώνει αλβανό μετανάστη.

-Φεβρουάριος 1996, Θάνατος άγνωστης μετανάστριας από σφαίρα αστυνομικού.

-13/6/1996, ο αγροφύλακας Αθανάσιος Μάτος



"εγκληματικότητας" που σχεδιασμένα κατευθύνεται από τα Μέσα Μαζικής Εκπαίδευσης, τα οποία κειραγωγούν και διαμορφώνουν την απαιτούμενη συναίνεση.

Πόσες φορές γίνονται εκτεταμένα ρεπορτάζ σε Ελληνική θαγένειας εγκλήματα; Κανέις δεν μιλά για το κυρίως ΕΓΚΛΗΜΑ, την εξουσία του ανθρώπου πάνω στον άνθρωπο, απ' όπου και πηγάζουν όλα τα εγκλήματα.

Αναρωτηθήκατε ποτέ, γιατί πρέπει να γίνεστε ρατσιστές για να εξηγήσετε τη δυστυχία σας; Το ότι πλέον νοικιάζετε τις τρώγλης που άλλοτε νοικιάζανε οι συγγενείς σας, σας δίνει

ρατσισμός οργανώνεται μέσα σε ιδεολογικές βάσεις εκφράστηκε ή εκφράζεται με εντελώς αδιέξοδες πράξεις και η πγεσία του φανερώνει ψυχιατρικά προβλήματα. Ουσιαστικά ο ρατσισμός επιβεβιάωνει το δικαίωμα ενός πλαίσιου να εκμεταλλεύεται έναν άλλο. Αυτή η κοινωνική ανάγκη να εξωτερικεύεται την δυστυχία στον πιο αδύνατο ή ακόμη και στον πιο απροσάρμοστο είναι η καλύτερη ανακούφιση της εξουσίας.

Τα κράτη που δεν έχουν βρει την εθνική τους ταυτότητα είναι αυτά που έχουν τα μεγαλύτερα ρατσιστικά κινήματα. Κράτη όπως η

δολοφονεί τον 20χρονο Φαντή Ναμπούζι, για δύο καρπούζια...

-Οκτώβριος 1996, στη Λιβαδειά, αστυνομικός πυροβολεί στο ψαχνό 20 απλανούς τραυματίζοντας 7, από τους οποίους ο ένας θα υποκύψει αργότερα στα τραύματά του.  
-10/11/1996, ο αστυνόμος της τροχαίας Δημήτρης Τρίμης σε μπλόκο έχω από τη Λιβαδειά σκοτώνει τον τοιγγάνο μικροπωλητή Τάσο Μουράτη που βρισκόταν ακινητοποιημένος στο έδαφος.

-8/2/1997, ο 19χρονος Εριόν χάνει τη ζωή του όταν «εξοστρακίστηκε» η σφαίρα από το όπλο του Μιτίτιανή Ανδρεόπουλου, των μεταβατικών αποσπασμάτων της αστυνομίας.

-15/4/1997, ο αστυνόμος Στέργιος Ταγάρας δολοφονεί δύο απλανούς στην Καστοριά.

-10/10/1997, 30χρονος απλανός δολοφονείται από τον αστυνόμο Γ. Σπανίδη στη Θεσ/νίκη.

-17/12/1997, ο 26χρονος κρατούμενος Μπεσούνικ Μπρεγκόκι δολοφονείται από φρουρό ενώ αποπειράται να αποδράσει από τις φυλακές Διαβατών.

-18/3/1998, ο 29χρονος αγρότης Ιωάννης Κεχαϊτης δολοφονείται στην Καστοριά «κατά πάθος» από μεθοριακή περίπολη της ΕΛ.ΑΣ.  
-2/4/1998, νεκρός από σφαίρες αστυνομικού στη Θεσσαλονίκη ο 29χρονος τοιγγάνος Άγγελος Τζελάτη.

-5/6/1998, ο 28χρονος Μπόκαρι Μπάχο πέφτει νεκρός από τα «εκφριθιστικά πυρά» μεθοριακής περίπολου.

-15/6/1998, στα Μέγαρα δολοφονείται από αστυνομικούς νεαρός άντρας. Είναι ή ο Ραμαντάν ή ο Μοχάρεμ Γιέντσι από την Αλβανία.

-Αύγουστος 1998, στην Τρίπολη αστυφύλακας που συνελήφθη για πληστεία, κατηγορείται ότι σκότωσε και στη συνέχεια έθαψε το βορειοπειρώτικό συνεργό του.

-26/9/1998, νεκρός ο Σορίν Ματέι στο νοσοκομείο των φυλακών Κορυδαλλού.

«Σήμερα άκουσα από έναν πρόσφυγα τούτο: Έφευγαν από τη Σμύρνη. Όταν βγήκαν στη Χίο, μαγαζιά, σπίτια, πόρτες, παράθυρα, τα πάντα, έκλεισαν μονομιάς. Αυτός με τη γυναίκα του μέσα στο κοπάδι. Το μωρό, έξι μέρες να τραφεί, έκλαιγε, χαλπούσε τον κόσμο. Η μάνα ζητά νερό. Από ένα σπίτι τέλος πάντων αποκρίνουνται: «ένα φράγκο το ποτήρι». Και ο πατέρας που διηγείται: «Εφτυσα τότε μέσα στο στόμα του παιδιού για να το ξεδιψάσω». Γιώργος Σεφέρης

-Οκτώβριος 1998, πεθαίνει στα κρατητήρια του Μελιγαλάδα ο ποιητών Σμόριμπεκ Μιέσιτς, καθώς η αστυνομία παρά τη ρητή εντολή της γιατρού αρνήθηκε να τον μεταφέρει σε νοσοκομείο.  
-23/10/1998, ο 17χρονος σέρβος μαθητής Μάρκο Μπουλάτοβιτς πυροβολείται στην καρδιά από τον αστυνόμο Βανιούπη γιατί θεωρήθηκε «ύποπτος για κλοπή».

-13/3/1999, στην Κοζάνη, ο αστυφύλακας Αθανάσιος Καναβάς σκοτώνει τον απλανό Αρμένη Βεζί.

-18/3/1999, στην Καστοριά, μεταβατικά αποσπάσματα της αστυνομίας δολοφονούν τον 20χρονο απλανό Λάντι Πέπα.

-7/4/1999, απλανίδα δολοφονείται από



## REFUGEES WELCOME



NO ONE IS ILLEGAL

μεθοριακή περίπολο της ΕΛ.ΑΣ. στα σύνορα με τη γιουγκοσλαβίκη Μακεδονία.

-16/7/1999, ο απλανός Αρμένη Σουφά δολοφονείται από την αστυνομία στη Φλώρινα.  
Βασιλόπουλος δολοφονείται από αστυνομικό στον Ασπρόπυργο.

-19/1/2000, ο 20χρονος ρουμάνος Βασίλης Ιόν δολοφονείται από αστυνομικούς στην πλατεία Βάθης.

-22/2/2000, ο ρουμάνος Νικολάι Γκορέα δολοφονείται από αστυνομικό στην Πειραιώπολη.

-25/3/2000, ο 17χρονος Νίκος Λεωνίδης, πρόσφυγας από τη Γεωργία, δολοφονείται από τον ασφαλίτη Αμαζιδίνη στη Θεσσαλονίκη.

-27/4/2000, ένας ανήλικος απλανός κρατούμενος δολοφονείται από αστυνομικό, με μια σφαίρα στον τράχηλο, κατά τη διάρκεια εξέγερσης της Φυλακές Άυλωνας.

-25/7/2000, 22χρονος μετανάστης δολοφονείται από αξιωματικό του στρατού στα επίλινοβουλγαρικά σύνορα.

-27/7/2000, αστυνομικοί του πιμενικού σκοτώνουν μετανάστη από την Τσεχία.

-14/6/2000, συνοριοφύλακες πυροβολούν και σκοτώνουν μετανάστη στον Έβρο.

-10/8/2000, 20χρονος απλανός δολοφονείται από συνοριοφύλακες στην Ιεροπηγή Καστοριά.

-13/2/2001, ο 47χρονος ρουμάνος Κονσταντίν Κατούρη πεθαίνει στα κρατητήρια αστυνομικού τμήματος, παρά το βαρύ τραυματισμό του δεν μεταφέρεται σε νοσοκομείο.

-1/8/2001, ο τούρκος Ο. Πάζιλ δολοφονείται από πιμενικούς στη θαλάσσια περιοχή της Κω.

-24/10/2001, ο αστυνομικός Γ. Τυλιανάκης δολοφονεί στο Ζεφύρι τον 21χρονο τοιγγάνο Μαρίνο Χριστόπουλο.

-21/11/2001, ο αστυφύλακας Γιάννης Ριζόπουλος δολοφονεί στην πλατεία Αμερικής τον 20χρονο Σέντακ Σελνίκου μετανάστη από την Αλβανία.

-1/12/2001, συνοριοφύλακες πυροβολούν εναντίον δύο νεαρών απλανών σε παραμεθόριο χωριό της Θεσπρωτίας, ο ένας πέφτει νεκρός Συνεχίζεται...

Τελικά οι ναζί της Χρυσής Αυγής το μόνο που μπορούσαν να κάνουν ήταν εγκαίνια γραφείων, τα οποία ήξεραν ότι θα παρέμεναν ανοιχτά, μόνο όσο ώρα το κράτος πλήρωνε για την προστασία τους με 7 διμορίες MAT.

Αυτό ακριβώς έγινε, το Σάββατο 14 Γενάρη στο κέντρο της Βέροιας, ο κόσμος που νοιάζεται για την ελευθερία δεν έδειξε καμία ανοχή στους εχθρούς της.

Ανιψασίστες/στριες και αναρχικοί/ες δώσανε μια μάχη από αυτές που αρμόζουν ενάντια στον φασισμό με ή χωρίς στολή και την κέρδισαν.

Η "σιωπή" της κοινωνίας της Βέροιας, έκανε περισσότερη φασαρία από τις χειροβομβίδες κρότου ήλιμψεις των μπάτσων.

Φαίνεται πως μεγάλο μέρος της κοινωνίας της πόλης δείχνει να μπορεί (;) να ανέχεται τα πάντα. Μάλιστα επικαλείται το πλαίσιο κάποιου σουρεαλιστικού δημοκρατικού κάδικα. Ίσως ακόμη να μην τέλειωσε η δικαιολογία της άγνοιας; Ζίγουρα υπάρχει το βόλεμα, η πλήθη, υπάρχει και ο φόβος. Όλες αυτές οι πλέξεις - κλειδία για κάθε πλογής εξουσία. Η ζωή είναι γεμάτη δειπλούς και θρασύδειπλους, που χρειάζονται την κάθιψη της εξουσίας. Υπάρχει όμως και ο αγώνας για αξιοπρέπεια, υπάρχει και η αναζήτηση, η εξερεύνηση της ελευθερίας, η δικαιοσύνη, η ισοτιμία. Κι όσο υπάρχει ο κόσμος του αγώνα, ίσος θα είναι δυνατή η αντίδραση σε κάθε είδος φασισμού. Πόσο μάλλον να ανοίξουν γραφεία οι γνωστοί δοιοφόροι.

Κάθε προσπάθεια να οργανωθεί ο φασιστικός εμετός θα βρίσκει μπροστά του αυτή την οργανωμένη αξιοπρέπεια των Ανήσυχων.

Καλή Νύχτα

## ΜΕΡΕΣ



**1/3/1921** - Εξέγερση της Κροστάνδης  
**8/3/1907** - Δολοφονία Μαρίνου Αντύπα  
**8/3/1857** - Εργάτριες στον τομέα της υφαντουργίας διαδηλώνουν ενάντια στις απάνθρωπες συνθήκες εργασίας και χαμηλών μισθών στη Νέα Υόρκη. Η αστυνομία διαπλέει βίαια το πλήθος.

**6/3/1910** - Εξέγερση του Κιττεδέρ. Η χωροφυσιλακή πυροβολείται εν ψυχρώ εξεγερμένους αγρότες που διεκδικούν γη.

**7-10/3/1917** - Στην Πετρούπολη της Ρωσίας ξεσπά εξέγερση με ένοπλες συγκρούσεις ενάντια στο τσαρικό καθεστώς όταν χιλιάδες εργάτες ενώνονται με διαδηλώσεις της Διεθνούς ημέρας της γυναικας κάτω από το σύνθημα "κάτω η αποικιαρχία", με αίτημα την ανατροπή του καθεστώτος, την πήξη του πολέμου και την κατάκτηση του ψωμιού.

**10/3/2010** - Δολοφονία του αναρχικού Λάμπρου Φούντα.

**20/3/2004** - Κατάληψη του εγκαταλειμμένου εργοστασίου της Υφανέτ στην Θεσσαλονίκη.

**18/3/1871** - Η Παρισινή Κομμούνα ξεκινά. Η ελευθερία πραγματοποιείται.

**15/3/1943** - Αναχωρούν από την Θεσσαλονίκη οι πρώτοι Έπιπληνες-Έβραιοι με προορισμό το στρατόπεδο εξόντωσης του Άουσβιτς.

**18/3/1913** - Ο αναρχικός Αλέξανδρος Σχινάς πυροβολεί τον βασιλιά Γεώργιο Α' στη Θεσσαλονίκη. Ήταν μια καθή μέρα.

**Μάρτιος 2013** - Δημιουργείται το Ελευθεριακό Στέκι Βέροιας.

**15/3/44 π.Χ.** - Η δολοφονία του Ιούλιου Καΐσαρα, ήταν ακόμη μια καθή μέρα.

**4/3/1912** - Οι σουφραζέτες πραγματοποιούν πορεία στους δρόμους του Λονδίνου και σπάνε κάθε παράθυρο που βρίσκουν στο διάβα τους, επειδόν η αγγλική κυβέρνηση δεν τους χορηγεί δικαίωμα ψήφου.

**2/3/1991** - Καταγράφεται σε βίντεο ο άγριος ξυλοδαρμός του αφροαμερικανού Ρόντνεϊ Κίνγκ από αστυνομικούς, στο Λος Αντζελες. Θα προκληθούν σοβαρές ταραχές από τη μαύρη κοινότητα της πόλης.

**14/3/1826** - Απεργία κηρύσσουν οι εργαζόμενοι στο Τυπογραφείο της Διοίκησης, ζητώντας την καταβολή δεδουλευμένων, μεσούσης της Επανάστασης. Πρόκειται για την πρώτη νεοελληνική απεργιακή κινητοποίηση.

# Giórgos Giórgi

έντυπο δρόμου για τη διάδοση των εξέγερσιν

